

nr. 7, 25 oktober tot 6 december 2024

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek





Herdenken in herinneringen

Afgelopen week herdachten we mijn schoonzus die op 43-jarige leeftijd aan kanker was overleden, nu 36 jaar geleden. Zij zou deze week 80 jaar zijn geworden. Als voorbereiding hadden de broer en zussen fotoboekjes samengesteld over hun vroegere gezinsleven met het accent op hun overleden zus en herinneringen op schrift verwoord. Een ieder met zijn of haar eigen herinneringen aan dat verleden. We kwamen bijeen bij de dochter van de schoonzus, waarbij ook haar broer aanwezig was. Deze kinderen waren nog jong toen hun moeder overleed, 8 en 11 jaar en nu volwassen met weer eigen kinderen. Ze wilden graag nog eens horen hoe hun moeder in haar jeugd was, op school etc. Het dramatische aan het geheel is dat ook de zoon zijn vrouw heeft moeten verliezen aan kanker en ook hij bleef achter met twee kleine kinderen. Er kwamen veel emoties los bij zoveel herinnerd verlies. Ook de vader van de twee overleed vrij jong en bleek moeilijk benaderbaar om over het verlies van zijn grote liefde te praten. Vandaar dat er grote behoefte bleek om over de twee ouders herinneringen op te halen. Al spoedig bleek dat herinneringen vervagen en een eigen leven zijn gaan leiden, waarbij beleving van de een soms niet overeenkwam met die van de ander. Ikzelf verzorgde in mijn tijd bij de Gereformeerde Jeugdvereniging samen met mijn zwager een sociëteit. Hij was een paar jaar ouder en ik volgde hem later op als voorzitter van de GJV. Ik had nogal een ander en positiever beeld van hem dan de rest van mijn schoonfamilie. Zo gaat dat met herinneringen en beeldvorming. Soms kon er nog het één en ander rechtgezet worden.

De zoon had nog een hele serie dia's van zijn vader bij elkaar gezocht om een beeld te geven over hun gezinsleven en vooral over hun vakanties.

Een emotionele dag die ons nog de hele week bezig heeft gehouden.
Een dag waarin emotie en warmte samen gingen.

Met een warme groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Zoet is het licht
(Prediker 11:7)

(bij het donkerder worden van de
dagen en het ouder worden in jaren)



Ik zat de krant te lezen -
het licht viel uit
overall viel het licht uit
buiten ook
het werd heel stil in huis
je hoorde de stilte
zo stil was het

niets deed het meer
geen enkel apparaat
er was geen koffie

ik dacht aan de haiku's
die ik maakte
vorig jaar met Pasen

*vroeg in de morgen
er is al licht in de lucht
geen graf gaat open*

*ik leef mijn leven
in het stroomdal van de dood
waar drijf ik heen*

buiten werd het licht
de zon kwam op
binnen bleef het nog donker

toen het licht weer aanging
werd het overall onrustig
alles deed het weer
alle stilgevallen apparaten
weg stilte
nooit eerder zoveel geluid gehoord
ik pakte de krant en las verder

*

het licht gaat aan en het licht valt uit
geluid zwelt op en ebt weer weg
altijd hetzelfde
wat er is was er al lang
neem het voor lief
je wordt geboren en je gaat dood
stof tot stof
alles is ijdelheid

zoet is het licht
en goed is het voor de ogen
de zon te zien
licht van den beginne
licht dat blijft

ster van David

geen nacht zal er meer zijn.

Afscheid(sdienst) ds. Joep van den Berg

15 september 2024 was de afscheidsdienst van ds. Joep van den Berg. Hij wilde op informele wijze afscheid nemen zonder al te veel bijzonderheden. Hij wilde vooral mensen kunnen ontmoeten.

Ds. Joep van den Berg heeft in de korte periode dat hij voor Velsbroek werkzaam was veel werk verzet. Vele mensen heeft hij bezocht. Ook is hij talloze malen voorgegaan in de eredienst. Zijn start was midden in de coronatijd. Een lastige tijd om kennis te maken met de gemeente. Diensten zonder gemeenteleden die online konden worden gevolgd, online vergaderingen maakten echte ontmoeting lastiger.

Het was de bedoeling dat Joep tot eind 2025 werkzaam zou zijn voor onze gemeente. Ziekte zorgde ervoor dat het anders liep. Vanaf najaar 2023 was hij ontheven van zijn taken als predikant. Per 1 augustus 2024 is hij met (vervroegd) emeritaat. Daardoor eindigde ook de verbintenis die hij als predikant had met onze gemeente. 15 september 2024 is daar op informele wijze bij stilgestaan.

Tijdens de dienst ging ds. Henk Reefhuis voor. Hij bedankte ds. Joep van den Berg voor zijn inzet voor Velsbroek. Hij benadrukte dat Joep nu de verantwoordelijkheden van het predikantsambt mag neerleggen. Het ambt van gemeentelid treedt daarvoor in de plaats. Tijdens de dienst hebben we onder meer gezongen het lied: "Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam (van God)". Dat is een lied dat uitdrukt wat Joep van den Berg via zijn werk wilde overbrengen.

Na de dienst werd Joep van den Berg toegesproken. Hij werd bedankt voor zijn inzet voor de gemeente. Joep was iemand die steeds weer benadrukte waar het bij de kerk draait. Knap hoe hij temidden van de coronacrisis toch zijn weg wist te vinden in de gemeente. Jammer voor de gemeente maar vooral voor hem dat de verbintenis voortijdig beëindigd moest worden.

Het afscheid ging niet met lege handen. Van de gemeente ontving Joep een dinerbon, een bundel met opwekkingsliederen met gitaar akkoorden (Joep had laten weten dat hij het gitaar spelen weer heeft opgepakt), geld dat hij aan een goed doel wil geven. Uiteraard waren de bloemen van die zondag voor hem en zijn vrouw.

Joep bedankte de gemeente voor de prettige samenwerking, tekenen van medeleven tijdens zijn afwezigheid en de kado's.

Leo Kruisselbrink

Dank jullie wel!

Inmiddels woon ik een maand in Alkmaar. Het huis is ingericht en ook het afscheidscadeau vanuit Velsbroek is gekocht. Zoals tijdens mijn afscheidsdienst al aangekondigd: het olijf-boompje is er gekomen, maar wel een paar maten kleiner. Hij staat er mooi bij op ons terras.

Door de kleinere maat (met pot: toch een half wijnvat) bleef er geld over om de rest van het terras nog te verfraaien en zelfs in de eetkamer nog wat aan te schaffen. Er staat nu dus een mooie olijfboom, maar ook een vijgenboom(pje), appelboom(pje), kersenboom(pje) en een heerlijk bankje. Voor mijn grote eettafel met stoelen was minder ruimte in dit huis, daarom een eettafelbank gekocht. Zie plaatjes.

Nogmaals mijn hartelijke dank voor het mooie afscheidscadeau. Ik zie het dagelijks en zal nog vaak aan jullie denken! Tot ziens,

Joke Zuidema





Ds. Harmen de Vries

Op 13 oktober ging in het Kruispunt voor ds. Harmen de Vries die na het vertrek van ds. Joke Zuidema voor twee dagen per week verbonden zal zijn aan het Kruispunt.

De redactie



Kennismaking met de ambulant predikant

Sinds half september ben ik uw midden werkzaam als ambulant predikant. De redactie heeft mij gevraagd mezelf kort te introduceren.

Mijn achternaam is De Vries, mijn voornaam Harmen, naar mijn Friese grootvader van moeders kant. Ik ben geboren en getogen in Enkhuizen, heb theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik later ook gepromoveerd ben.

Ik heb verscheidene gemeentes gediend. Mijn laatste standplaatsen waren Amsterdam-West (Bos en Lommer/De Baarsjes) en Amsterdam-Buitenveldert. Ik heb ook gewerkt als geestelijk verzorger in enkele gezondheidsinstellingen: een verpleeghuis, een verzorgingshuis en een psychiatrisch ziekenhuis. Verder ben ik docent in de PKN-cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG).

Ik houd van studeren en schrijven. In het laatste jaar voor mijn emeritaat combineer ik het schrijven van een boek met mijn werk in uw gemeente.

Ik woon in Amstelveen, samen met mijn partner, die werkt in het universitaire onderwijs.

Ik ben een verwoed fietser en een groot liefhebber van renaissancemuziek. Ik zing in een koor dat de evensongs (anglicaanse koorvespers) verzorgt in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam.

De komende maanden verricht ik in uw midden, zoals dat officieel heet, 'hulpdiensten'. Dat betekent dat ik niet het volledige werk van een wijkpredikant doe, maar me concentreer op enkele belangrijke taken: het crisispastoraat, het voorgaan in kerkdiensten, en mogelijk een kring. Mijn werkdagen in Velsbroek zijn maandag en dinsdag, en in de weken waarin ik bij u voorga de zondagmorgen.

Ik voel me zeer welkom in Velsbroek en dank u hartelijk voor de warmte en openheid die ik tot nu toe heb mogen ervaren. Ik vertrouw erop dat we samen een goede en vruchtbare tijd zullen hebben.

Ds. De Vries

Ouderenmiddag Het Kruispunt

Woensdag 6 november houden we weer onze ouderenmiddag. Na een gezellige eerste middag hopen we u weer te zien.

De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie. U bent allemaal weer van harte welkom.

Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken tel. 023 5371 131 of Gré Riedijk tel. 023 5385216.

Nieuw seizoen

Het nieuwe kerkelijk seizoen is begonnen. In de Dorpskerk was dat op zondag 15 september. We stonden stil bij het thema 'Verbinding'. De aanleiding hiervoor was de toenemende polarisatie in onze samenleving. De verschillen die er tussen mensen zijn in standpunten en leefstijlen worden niet meer als verrijkend gezien, maar komen op een verkeerde manier tegenover elkaar te staan. Er ontstaat verharding, onbegrip, haat en angst.

Wereldwijd zien we dat bevolkingsgroepen niet meer kunnen samenleven, en verschillen worden uitvergroot en geproblematiseerd.

Wat we nodig hebben is verbinding. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek en open staan voor wat de ander beweegt. Alleen dan kunnen oorlogen stoppen, kan een land geregeerd worden, kan er samen geleefd worden in een samenleving. Ook in onze kerk is openheid, luisteren en verbinding zoeken van belang. Zeker nu we (de wijkgemeente rondom de Dorpskerk en die rondom het Kruispunt) in een proces zitten van samen één kerk worden.



Laten we ons er steeds weer van bewust zijn dat we met elkaar dat ene lichaam van Christus vormen, waarin verschillen juist vruchtbaar kunnen zijn en onze kerk vitaal en creatief kunnen maken. De gave van de Geest herinnert ons eraan dat we als kerk bevlogen dienen te zijn, maar wel gedreven vanuit de liefde van Christus. Ze herinnert ons er ook aan dat verschillen tussen mensen wegvallen en hun betekenis verliezen wanneer we door die Geest worden aangeraakt.

De startzondag hadden we voorbereid met een groepje kerk-gangers. Carla van Woensel droeg een passend gedicht aan, dat zij ook in de dienst heeft voorgelezen. Het is geschreven door Greet Brokerhof – van der Waa:

*Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.*

*Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.
Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.*

*Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.*

*Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.*

Lief en leed

We leven mee met de gemeenteleden die in grote zorg zijn om dierbaren: een kind, een partner, een vriend of vriendin, een familielid. Maar ook met hen die zelf kampen met moeilijkheden: in relaties of met het goed vormgeven van het eigen leven, rond de gezondheid of vanwege mentale belasting, door gevoelens van eenzaamheid of betekenisloosheid.

U vindt elders een In Memoriam van drie van onze gemeenteleden: mw. Truus van Beelen, mw. Nelma Goedhart en mw. Truus Meinster. Hun overlijdens hebben groot verdriet gebracht.

Kerkdiensten

Als u dit leest, is de dienst die door enkele kinderen is voorbereid achter de rug. Zij wilden graag dat het zou gaan over Jona. Ze hadden daar vaak uit de kinderbijbel over horen lezen, nu wilden ze, als tieners, zich verder in deze profeet verdiepen.

Met name Sarah, Dominique en Lara hebben veel tijd besteed aan de voorbereiding. Ik hoop, en verwacht!, dat het een mooie en bijzondere kerkdienst wordt.

Uw aandacht wil ik vestigen op zondag 24 november wanneer de Gedachtenisdienst gehouden wordt. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag daarop begint het nieuwe jaar, met Advent). Familieleden van overleden gemeenteleden worden voor deze dienst uitgenodigd. Zij kunnen door middel van een kaars hun geliefde herdenken. Maar ook voor de andere aanwezigen is er de mogelijkheid om een kaarsje te ontsteken ter gedachtenis aan iemand die gestorven is. Het lichtje is troostend en geeft hoop: er is geen duisternis zo donker of het kan weer licht worden.

Nieuwe predikant

Het is heel fijn dat er voor de wijkgemeente Velsbroek een ambulante predikant gevonden is: Harmen de Vries. Welkom Harmen! Hopelijk voel je je snel thuis, en ontstaan er mooie contacten.

Harmen zal zich vooral inzetten voor het pastoraat en voor kerkdiensten. Ook in de Dorpskerk zal hij weleens te zien zijn. Mooi dat dit deel van het werk van Joke en Joep voortgang kan vinden.

Een hartelijke groet voor u / voor jullie!

Gilda Polderman

IN MEMORIAM: NELLY MARTINA GOEDHART- VINK

Op 15 januari 1941 werd Nelma Vink in Rotterdam geboren, als eerste in het gezin. Ze had er een fijne jeugd.

Tijdens een vakantie met haar ouders kwam ze Ben Goedhart tegen. Ze trouwden en gingen in Santpoort wonen, aan de Huis te Wissenlaan.

Twee kinderen kregen ze: Marjan en Ad. Met z'n vieren vormden ze een hecht gezin, waar Nelma de spil van was. Voor haar was dit de plek waar ze zichzelf kon zijn en waar ze kon zeggen en doen wat zij belangrijk vond. Ook later met haar twee kleindochters Lotte en Lieve voelde ze zich op haar gemak. Buiten het gezin stond ze nooit op de voorgrond, en was ze eerder bescheiden en wat teruggetrokken.

Jarenlang heeft ze moeten leven met zware migraine-aanvallen. Toch weerhield dit haar er niet van om zich in te zetten als vrijwilligster in Huis ter Hagen of als collectant voor goede doelen, want ze had een groot hart voor andere mensen.

Toen Ben vervroegd met pensioen ging, genoot ze volop van uitstapjes met hem, het liefst op de fiets. Ze hielden veel van elkaar, en waren elkaar tot steun in moeilijke tijden.

Nelma was gelovig opgegroeid, en dat geloof is altijd bij haar gebleven. Ze kende veel Bijbelverhalen, en ze keek vanuit huis mee met de kerkdiensten, waarbij ze zacht meezong met de voor haar bekende liederen.

In de laatste jaren van haar leven kreeg ze veel pijn vanwege ingezakte nekwervels. Toen ook de ziekte Alzheimer zich steeds duidelijker manifesteerde, realiseerde ze zich dat ze het leven niet meer zo kon vorm geven zoals zij dat voor zich zag.

Na een blaas-, en daarna een longontsteking gaf het lichaam het op, en kon ze op 18 september het leven in vrede loslaten. Op 27 september is er in een kerkdienst in de Dorpskerk afscheid van haar genomen. Voor Nelma bekende en vertrouwde liederen zijn gezongen. Laten de herinneringen die Ben, Marjan, Ad, Lotte en Lieve daar formuleerden hen bijblijven, en steeds weer troost geven.



Gilda Polderman



IN MEMORIAM: GEERTRUIDA LENIE MEINSTER - BIJL

Een dankbaar en tevreden mens was ze: Truus Meinster. Toch was het wel genoeg, en zou ze het niet erg vinden, zo zei ze af en toe, als er aan haar leven een einde zou komen.

Truus groeide op in Klaaswaal. Haar man Mees ontmoette ze toen ze postzegels kwam kopen aan het PTT-loket waaraan hij werkte. Ze trouwden en gingen wonen in Oud-Beijerland, later in Zutphen. Vier kinderen werden hen toevertrouwd: Ad, Jeannette, Heleen en Caroline.

Na een paar jaar in Zutphen gewoond te hebben, kwamen ze in Santpoort terecht. Daar hebben ze uiteindelijk 51 jaar gewoond.

Beiden waren nauw betrokken bij de kerk. Mees deed kerkenraadswork, en Truus bezoekwerk via Open Vensters. Ze kwamen trouw iedere zondag naar de kerkdienst, en toen dat niet meer ging, werd er online mee-gevierd.

Truus was een bescheiden, rustige en vriendelijke vrouw. Ze praatte niet makkelijk over wat er in haar speelde. Zorgzaam was ze voor haar kinderen, en altijd geïnteresseerd in hun leven. Ze genoot van de kleinkinderen. Samen met Mees paste ze op als dat nodig was en af en toe namen ze hen mee uit, naar de dierentuin bijvoorbeeld. Met z'n allen gingen ze naar Drenthe, naar Texel of naar de wintersport. Ook de achterkleinkinderen maakten haar gelukkig.

Ze klaagde nooit, terwijl er ook moeilijke dingen waren. De zorgen rond Heleen, het verlies van haar man Mees, haar lichamelijke en geestelijke achteruitgang, het niet meer thuis kunnen wonen en verzorgd moeten worden (eerst in Bodaan te Bentveld, later in Huis ter Hagen in Driehuis) – ze accepteerde het en nam het leven zoals het kwam.

Zo ook toen ze ten val kwam. Ze wilde niet naar het ziekenhuis, het was wel genoeg, haar leven was voltooid. In haar kamer in Huis ter Hagen is ze op zaterdag 21 september ingeslapen, 93 jaar oud.

Gilda Polderman



IN MEMORIAM: TRUUS VAN BEELEN – VAN DER PLAS

Truus van der Plas werd op 15 september 1952 geboren in IJmuiden. Ze groeide op in een kerkelijk gezin. Via de jeugdvereniging ontmoette ze Jack van Beelen. Ze trouwden en kwamen aan de Kerkweg te wonen, later in de J.T. Cremerlaan.

Truus was gediplomeerd gezinsverzorgster. Vele jaren is ze daarin werkzaam geweest. Later stapte ze over naar de ouderenzorg in Huis ter Hagen.

Suzanne werd geboren, en niet lang daarna konden ze Tamara ophalen op Schiphol. Later werd hen een derde kind toevertrouwd: Freek. Voor Truus was het gezin het belangrijkste in haar leven, en zij was de spil ervan. Ze kon streng zijn, vooral als het aankwam op normen en waarden, maar was ook vrolijk, en ze stelde het huis open voor vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast kwam er enige tijd een pleegkind bij hen wonen, het tekende het sociale hart van Truus.

Er kwam een omslag in haar leven na het overlijden van haar broer. Ze stortte op mentaal gebied in en vele jaren van depressiviteit volgden. Geen enkele behandeling kon haar blijvend helpen en meerdere malen moest ze worden opgenomen. Hoewel er ook nog af en toe wel mooie dagen en momenten waren, veranderde ze van een vrolijk, humoristisch, hartelijk mens in een vrouw die het leven nauwelijks aankon. Dit had een grote impact op haar gezin, en op haar relatie met Jack.

Ondanks veel vragen, teleurstellingen en twijfels bleef het geloof belangrijk voor haar. Meezingen met de vertrouwde liederen via 'Nederland zingt' vond ze fijn. Ze miste de kerkgang, maar durfde niet meer goed doordat ze steeds meer de grip op het leven verloor.

Drie jaar geleden kon ze niet langer thuis wonen, en werd ze opgenomen in Velsersduin. Na een val eind augustus werd duidelijk dat haar leven ten einde liep. In het bijzijn van Jack en de kinderen is ze gestorven. Ze is 71 jaar geworden.

We bidden dat ze bevrijd is en nu rust gevonden heeft, en veilig is in de armen van de Eeuwige. En we bidden om troost en kracht voor Jack, Suzanne, Tamara en Freek, de vijf kleinkinderen en alle anderen die verdriet hebben om haar overlijden.

Gilda Polderman



Activiteitencommissie

Graag willen we u uitnodigen voor de volgende koffieochtend op donderdag 21 november. John Oosterhuis heeft een presentatie voor ons gemaakt van zijn ongetwijfeld prachtige foto's van deze zomer tijdens een reis, samen met Foka, over IJsland. En middels het kerkblad weten we allang van John's talent voor fotograferen en de daarbij horende verhalen, dat belooft dus een mooie ochtend te worden....

Aanvang: 10.30 uur. Voor vragen 0618203386.

Tot slot nog een enkele foto van de koffieochtend van september jl.



Dankdag – Voedselbank

Zondag 10 november worden er in de Dorpskerk en het Kruispunt de Oogstdankdiensten gehouden en ook dit jaar zamelen we als Diaconie weer voedingsmiddelen in voor de Voedselbank in Velsen.

Deze bekende boodschappen zijn weer welkom:

- Zonnebloem- of olijfolie
- Groenteconserven
- Soep in blik of zak
- Zilvervliesrijst
- Volkoren pasta
- Houdbare halfvolle melk
- Vis in blik
- Koffie en thee
- Couscous en havermout

Er is ook behoefte aan schoonmaakartikelen zoals wasmiddelen, dweilen, sponzen, pedaalemmerzakken, stoffer en blik en dergelijke.

Cadeaubonnen van supermarkten zijn extra welkom.

U kunt uw giften natuurlijk meenemen naar de kerkdiensten in het Kruispunt en de Dorpskerk op zondag 10 november, maar u kunt ook al op zaterdag 9 november van 10:00 tot 12:00 uur uw spullen inleveren bij de kerken.

U kunt ook een geldelijke gift overmaken voor de Voedselbank via IBAN NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie PG Santpoort-Velserbroek, onder vermelding van Voedselbank.

Of nog eenvoudiger via deze QR-code:



De Voedselbank is elk jaar weer heel erg blij met uw bijdragen!

Bij voorbaat dank, namens de Diaconie,
Jan Bothof



Vanuit de werkgroep Inspiratie

Er staat deze herfst en winter vanuit onze werkgroep weer aardig wat op stapel! Bekende, lopende activiteiten en nieuwe initiatieven. Leest u maar!

Bijbelgespreksgroep over Jakob

Vanaf november worden er drie bijeenkomsten van anderhalf uur georganiseerd rond de Bijbelse persoon JAKOB.



Over Jakob staan een paar mooie verhalen in de Bijbel, bijvoorbeeld wanneer hij zich bij zijn vader Isaäk voordoet als Esau en zo die belangrijke zegen meekrijgt. Of als hij op de vlucht voor Esau een

droom heeft over een ladder met boodschappers vanuit de hemel. Of als hij in de rivier de Jabbok een gevecht voert met een engel (of was het God zelf?).

Er komen thema's in naar voren die we ook in ons eigen leven tegenkomen: eerlijkheid en bedrog, de laatste die de eerste wordt, worstelen met God, zoeken naar de juiste weg, nieuwe kansen krijgen en die benutten.

We bestuderen de tekst, horen interessante achtergrondinformatie en we betrekken het op het leven hier en nu en bekijken wat deze oude verhalen ons ook nu nog kunnen zeggen.

Inmiddels zijn er twee groepen geformeerd, waar u zich nog bij aan kunt sluiten! De ene groep begint op dinsdagochtend 12 november, de andere groep op donderdagavond 14 november.

Als u mee wilt doen, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten aan Gilda Polderman.

U kunt haar bellen of appen: 06-43715888, of mailen: gildapolderman@planet.nl.

Christelijke meditatie

Met behulp van een Bijbellesing, een gedicht, een lied of een gebed proberen we in de stilte onze gedachten te laten komen en te laten gaan, soms alleen maar te voelen. Het verrassende is dat je je zomaar ineens dicht bij God weet, aangeraakt door Hem. Hoe dan ook, het is fijn om met een aantal mensen een uurtje stil te zijn. Daarnaast spreken we elkaar ook nog, van tevoren en na afloop! Doet u mee? Meld u dan aan bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl) De volgende keer is het op woensdagavond 20 november om 19.30 uur in de Dorpskerk.

Vanuit 'het samen Groene kerk zijn' bieden we twee boeiende, interessante en inzichtgevende inspiratiebijeenkomsten aan. Kom jij ook?

(1) Uitnodiging lezing 'Genoeg om te leven'

Waar gaat het over?

Paul Schenderling is al jaren intensief bezig met het thema christen-zijn en levensstijl. In het dagelijks leven adviseert hij overheden over sociale vraagstukken. Hoewel hij van huis uit econoom is, is hij over weinig onderwerpen kritischer dan over ons huidige economisch handelen en de gevolgen daarvan voor mensen en de aarde. Het Bijbelboek Jesaja is daarbij een grote inspiratiebron voor hem. In 2021 schreef hij samen met Matthias Olthaar het boek 'Hoe handel ik eerlijk?' en in 2022 verscheen zijn boek 'Er is leven na de groei'. In beide boeken schetst hij een visie op een inrichting van onze economie en een levenswijze die het andere leven op aarde niet langer aantast maar juist bevordert.

Ben je in dit onderwerp geïnteresseerd en wil je hier meer over weten?

Geef je dan op voor deze bijeenkomst. Paul zal ons op een nieuwe manier laten kijken naar de economie vanuit duurzaam perspectief. Ook geeft hij handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Bij voldoende interesse gaan we een geschikt moment en datum plannen.

Graag aanmelden bij: akke.armande@gmail.com

(2) Uitnodiging interactieve boekpresentatie 'Wat zegt de bijbel over dieren?'

Waar gaat het over?



Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief gebaseerd op het gedachtengoed van de Engelse theoloog Andrew Linzey. De lezer maakt kennis met een heel andere zienswijze op sommige teksten uit de Bijbel. Teksten die eeuwenlang zijn gelezen

vanuit een antropocentrisch (mens-centraal) wereldbeeld en die door de auteurs worden geplaatst in een ander Bijbels kader. Voor sommige lezers zal het even wennen zijn om zo naar vertrouwde teksten te kijken, maar voor wie daar de tijd voor neemt zal de enorme reikwijdte van het Evangelie zichtbaar worden. Motieven die je als christen kunt hebben om de rechten van dieren serieus te nemen. De manier waarop de schrijvers dit doen is even kundig als persoonlijk, even vernieuwend als hartverwarmend. Een boeiende lezing om bij te wonen..

Ben je in dit onderwerp geïnteresseerd en wil je hier meer over weten?

Geef je dan op voor deze bijeenkomst en laat je door één van de schrijfsters meenemen in het onderwerp. Bij voldoende interesse gaan we een geschikt moment en datum plannen.

Graag aanmelden bij: akke.armande@gmail.com

Soep&Spirit

Er draait momenteel een leuke Soep&Spirit-groep. Rond een eenvoudige maaltijd wordt er gesproken over een artikel, een gedicht, een actualiteit, etc. Als u / je aan wilt sluiten: van harte welkom; laat het weten aan Margreet Baalbergen (margreetenpaul@quicknet.nl) of Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl).

Contact kerk – moskee

We zijn inmiddels al een aantal keren bij elkaar geweest, en ontdekken hoe leerzaam, nuttig en plezierig het is om mensen met een andere achtergrond en godsdienst te ontmoeten.

De eerstvolgende keer zullen we onder andere spreken over de hedendaagse politieke situatie, in het Midden-Oosten en in Nederland, en welke invloed dat heeft op óns denken en handelen.

U bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Deze keer is het in de Dorpskerk, op donderdag 7 november om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden. Contactpersoon is Gilda Polderman.

Stiltewandelingen

Er staan nog twee data op de planning: 26 oktober en 9 november.

Vertrek op genoemde data is vanaf de fietsenstalling Duin en Kruidberg om 9.30 uur. Contactpersoon voor deze activiteit is Margreet Baalbergen, margreetenpaul@quicknet.nl, maar u hoeft u niet op te geven.

We hopen op redelijk weer die data.

Maar de ervaring leert dat een buitje tijdens de wandeling ook wel sfeer geeft!

Schrijfavond in Het Kruispunt



Ik, Simone Blom, wil jullie graag uitnodigen voor een avond samen schrijven.

Ervaring uit het kloosterweekend vorig jaar was dat een aantal deelne-

mers versteld stonden van hun eigen werk. We roepen vaak vooraf: "Dat kan ik niet!", maar met de juiste begeleiding kan iedereen schrijven.

Wat gaan we doen:

Al schrijvend stilstaan bij momenten uit je eigen leven. We beginnen met een gedicht of een inspirerende tekst en een

moment van stilte. Je krijgt een schrijfofdracht om mee te beginnen rond het thema van die avond. Je krijgt handvatten aangereikt waarmee het moeiteloos gaat.

We maken op deze manier, 2 tot 3 teksten.

Tussendoor of aan het eind van de avond delen we onze schrijfsels, altijd op vrijwillige basis.

Voor wie:

Voor jong en oud .

Voor iedereen die de uitdaging durft aan te gaan.

Voor ieder die het leuk vindt om iets nieuws te doen .

Voor een ieder die misschien al jaren schrijft!

Maar ... Je hoeft echt geen ervaring met schrijven te hebben!

Wanneer

Maandagavond 18 november 19.30-21.30 uur

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Geef je op bij simoneblom62@gmail.com

Meditatie op de maandagmorgen

Bij het stadsklooster Haarlem kan je elke werkdag een plek vinden om met elkaar in stilte te mediteren. In het Kruispunt, Velsbroek kan dat op maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur.

Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.

Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen.

Wees welkom!

Hartelijke groet van Lieke van Beek

Kloosterweekend

We hebben de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther voor een



groep van 20 mensen gereserveerd voor het weekend 14 t/m 16 maart 2025. De kosten zullen ongeveer € 160,- p.p. bedragen. Inmiddels staat de teller halverwege het benodigde aantal deelnemers om ons eigen verblijf met eigen programma

te kunnen aanbieden. Wilt u mee? Meld u uzelf graag z.s.m. aan via Margreet, margreetenpaul@quicknet.nl. Het wordt vast weer een mooi, zinvol, maar ook gezellig weekend!

*Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Simone Blom, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen*

Vanuit de kerkenraad (KR)

De kerkenraad heeft 16 september vergaderd. In dit verslag geef ik de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest.

Aanstelling ds. Harmen De Vries

Unaniem is ingestemd met het voorstel ds. Harmen de Vries te benoemen als predikant in tijdelijke dienst. De vacature die is ontstaan door het vertrek en afscheid van de predikanten van Velsbroek zal hij gedeeltelijk opvullen. Ds. de Vries zal 2 dagen per week (in principe maandag en dinsdag) werkzaam zijn voor de wijk Velsbroek. Het accent zal liggen bij pastoraat en voorgaan in de eredienst. Mogelijk zal hij af en toe ook andere taken op zich nemen.

Hij zal gedurende een jaar verbonden zijn.

Elders in het kerkblad stelt hij zich voor.

Beroepingswerk

In het najaar van 2025 zal ook ds. Gilda Polderman vertrekken. Daarom is het goed nu reeds te beginnen met het proces rondom haar opvolging. Het is de bedoeling dat de nieuwe predikant gaat werken voor de gehele gemeente.

Gemeenteberaad 3 november 2024

De kerkenraad wil graag van gemeenteleden horen waaraan moet worden gedacht bij het beroepen van een nieuwe predikant. Om die reden zal een gemeenteberaad worden georganiseerd op 3 november na de gezamenlijke dienst in het Kruispunt. (Let op gemeenteberaad voor de GEHELE gemeente!)

U kunt dan aangeven wat u belangrijk vindt bij het zoeken naar een nieuwe predikant.

De kerkenraad zal de wensen inventariseren en op basis daarvan een opdracht geven aan een nog te formeren beroepingscommissie.

Het is overigens wel goed te beseffen dat vacatures voor een predikant soms langere tijd open staan.

Ambtsdragers

Vacatures kent ook onze gemeente.

De kerkenraad kent op dit moment 13 leden. De KR heeft Simone Meulenbelt welkom geheten in haar eerste vergadering. Er zijn echter de afgelopen tijd meerdere ambtsdragers afgetreden. Aanvulling is gewenst. Meer menskracht voor de verschillende taken is nodig.

De diaconie is bijvoorbeeld al lang op zoek naar een voorzitter en ook de vacature van secretaris is vacant.

Het vermelden van vacatures in dit verslag vanuit de kerkenraad levert meestal geen reacties op.

Zou het nu eens anders kunnen zijn?

Structuur

Het blijft zoeken naar een organisatievorm die het best past bij de gemeente en haar gemeenteleden. De KR heeft de structuur zoals die is beschreven in de plaatselijke regeling. Niet alle daarin beschreven commissies zijn actief (vaak ook weer omdat er geen menskracht voor is).

Aan de andere kant worden kerkdiensten georganiseerd door de werkgroepen Eredienst van beide wijken. Een aantal activiteiten gaan door doordat een vaste groep zich daarvoor inzet.

Ook wordt vastgesteld dat er weinig of geen tijd is voor bezinning. Communicatie naar de gemeente is ook een aandachtspunt.

Reactie

Als u

- een vraag, zorg of ander punt heeft met betrekking tot de kerk,
- wel aandachtspunten voor bij het zoeken naar een nieuwe predikant maar niet naar het gemeenteberaad kunt komen
- wat anders wilt melden aan de KR,

kunt u mailen naar krscriba@pg-spvb.nl.

U mag uiteraard ook een ambtsdrager of predikant aanspreken.

Tot zover mijn bericht.

Met vriendelijke groet,
Leo Kruisselbrink
Scriba KR Santpoort Velsbroek

Lied: Al beheers ik alle talen

*Al beheers ik alle talen,
kan ik engelen verstaan,
zonder liefde zou mijn spreken
hol op lege vaten slaan.
Liefdesgloed wordt gevoed
uit de bron van Gods tegoed.*

*Al is mij het zicht gegeven
dat geheimen openbaart,
zonder liefde is mijn weten
loze kennis en niets waard.
Liefdesgloed wordt gevoed
uit de bron van Gods tegoed.*

(...)

*Meer dan hoop die ons doet leven,
meer nog dan geloven zegt,
is de liefde ons gegeven,
liefde als de hoogste weg.
Liefdesgloed wordt gevoed
uit de bron van Gods tegoed.*

Vergroenen

Op twaalf oktober vond de *GroeneKerken-dag** plaats. Eens kijken of het aldaar geleerde soelaas biedt want ik wil graag de commissie Groene Kerk opnieuw leven inblazen. Volgens mij is de commissie niet gebaat bij vaste mensen, vergaderingen enzovoort maar gaat het eerder om projecten, tijdelijk dan wel structureel. Een groene kerk zijn omhelst zoveel. Het gaat om ideeën die eenmalig worden uitgevoerd of geregeld terug kunnen komen. Hier een aantal van mijn ideeën, opdat we weer vergroenen.

1. Ik promoot graag het wereldwijde planten van bomen. Hopelijk kan de kerk één keer per jaar iets doen rond het werk van *Teddy Kinyanjui, Peter Andrews, Pieter Hoff, Tony Rinaudo of Alan Savory*. Ik vertel er graag over, want dankzij de initiatieven van deze heren kun je duizenden bomen planten. Een schande dat *The Great Green Wall* in Afrika steeds bijna lijkt te stranden omdat we in het westen op ons geld zitten. Binnenkort is de première *Green Musketeer* van Pieter Hoff in Tuschinsky. We kunnen die bekijken in de videokamer, want het komt ook op een streamingsdienst uit. In het dorp is vast wel een plek voor een boom. Wie wil daarmee aan de gang?
2. Wij prikken straatvuil. Maar soms slaan we een World Cleanup Day over. In de lente en zomer kun je na de dienst met twee of drie mensen nog een uurtje gaan prikken. We zouden eens naar *The Plastic Whale* kunnen om plastic uit de grachten van Amsterdam te halen. Wie wil er eens mee op zaterdag naar het Vondelpark om samen met *Serve the City Amsterdam* vuil te prikken? Waarom lenen we onze stokken niet uit aan een ploggroep om een uurtje op het stand te gaan prikken of langs het Noordzeekanaal?
3. Wat is uw idee rond vergroenen?

* Van alles wat cursief staat is informatie te vinden op het internet.

Berichten uit het college van kerkrentmeesters oktober 2024

Het vorige kerkblad is vlak na de laatste vergadering van het college verschenen. Er zijn dan ook niet veel nieuwe zaken te melden. Hierbij een overzicht van lopende zaken.

- In het vorige kerkblad stond dat ik het wat rustiger aan moest doen in verband met mijn gezondheid. Gelukkig gaat het weer een eind beter en pak ik weer wat taken op.
- Over de tijdelijke bewoning van de pastorie aan de Dammersboog is niet veel nieuws te melden. De organisatie Thuisgevers is in gesprek met de gemeente Velsen, zodat huisvesting gerealiseerd kan worden. We wachten de resultaten van dat overleg af.
- Ds. Harmen de Vries start als waarnemend dominee voor Velsbroek. De benodigde overeenkomsten zijn daarvoor door het college afgehandeld.
- De jaarrekening over 2023 is afgerond en goedgekeurd door de betrokken plaatselijke en provinciale organen. We starten nu de begroting 2025 op. De werkgroepen waarvoor in vorige jaren geld begroot was, zullen een brief ontvangen over de begroting 2025. Mocht u bij het lezen van dit stukje goede ideeën hebben, geef dan een seïn naar een van de kerkmeesters zodat die meegenomen kunnen worden.



Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten.

Vriendelijke groet, Trees van Gastel, secretaris CvK

Lieve gemeenteleden,

Wij staan, als **Hart voor Velsbroek** aan het begin van een nieuw seizoen en ook zijn we blij dat we een nieuwe BUURTPASTOR hebben mogen inzegenen: ds. Willem Griffioen.

Graag doen we een beroep op jullie als gemeenteleden van het Kruispunt en Dorpskerk.



Wat: Buurtmaaltijden

Wie: Ken je iemand, bijvoorbeeld uit je straat of via een ander contact, die je zou willen uitnodigen om samen met jou naar die buurtmaaltijd te komen. Of misschien ken je een gezin dat het niet zo breed heeft.

Waar: Het Kruispunt, Zon Bastion 3, Velsbroek

Wanneer: 12 november en 10 december 2024.

Hoe laat: 18.00 uur, deur open om 17.45 uur

Kosten: 5 euro p.p of welk bedrag je wilt geven

We hebben al een paar gemeenteleden die bereid zijn ons te helpen.

Maar we zoeken nog meer vrijwilligers:

Als **koker, gastvrouw/gastheer, opruimer** of misschien zie je jezelf nog in een andere taak. We zijn in ieder geval van plan om een deel van de maaltijd zelf te bereiden in het Kruispunt.

Er zijn o.a. een kookplaat, magnetron en een oven aanwezig!



Aanmelden voor de buurtmaaltijd (uiterlijk vrijdag vóór de maaltijd) via een email naar buurtmaaltijd@hartvoorvelserbroek.nl of via de website www.hartvoorvelserbroek.nl

*Vriendelijke groet,
Gerard Louwerse*

Plekken die Inspireren

Vakantie-indrukken

Mijn vrouw en ik mogen nog regelmatig genieten van een vakantie hier te lande en ook in het buitenland; GENIETEN met een hoofdletter, van elkaar, van kinderen en kleinkinderen, van een hapje en een drankje en van veel mooie indrukken zowel in de natuur alsook in het dorp of de stad ...



Alhambra met zicht op de Sierra Nevada

In mei en juni zijn we met de caravan naar het zuiden van Spanje geweest en hebben we de meeste tijd doorgebracht in Andalusië met onder andere de Sierra Nevada en steden als Granada met het Alhambra en Córdoba met de Mezquita / Catedral, van oorsprong moskee en nadien omgebouwd tot kathedraal waardoor er een bijzondere combinatie van Moorse en katholieke bouwstijlen en invloeden is ontstaan.



Mezquita



Catedral de Córdoba



Cathédrale Saint-Étienne de Bourges

In september zijn we na een week op Walcheren / Zeeland uiteindelijk toch weer in Frankrijk beland in de Loire-streek tussen Orléans en Bourges. Ook de kathedraal aldaar, een van de grootste kerken ter wereld, heeft een bijzondere indruk op ons gemaakt.

Met een hartelijke groet, Karië en Jan Bothof



Roel Pomp

De aarde, de wereld en een strakblauwe lucht

Wat te doen in een
zorgwekkende wereld?



Samenvatting

We leven op een bedreigde aarde in een zorgwekkende wereld. We lopen tegen elkaar op, vrij en onafhankelijk en tegelijk afhankelijk en kwetsbaar. Hoe gaan we daarmee om? Beschouwen we onszelf als het voorlopige eindpunt van de evolutie, niets anders dan materie, altijd met elkaar in gevecht, waarbij de sterkste wint en de zwakke een loser is? Is ook ons bewustzijn louter materie?

Of zien we onszelf als aangelegd op leven vanuit een ethisch besef van solidariteit, van omzien naar elkaar, vooral naar diegenen met wie het niet zo goed gaat in deze wereld?

In columns, verhalen, gedichten, filosofische en Bijbelse overwegingen gaat Roel Pomp in dit boek op zoek naar dat ethisch appèl, een 'fluistering in zijn gehoorbeen', een uitnodiging tot solidariteit, afzender onbekend, die hij 'God' noemt, die gezag heeft: doe recht, wees gastvrij, aandachtig en betrouwbaar.

Genre: Verhalen & Columns

Formaat: 16 x 24 cm

Uitvoering: Paperback

ISBN: 9789465091532

Aantal pagina's: 176

Prijs: €21,50, incl. verzendkosten naar Nederland en België

Over de auteur



Roel Pomp, 1932, was gemeentepredikant in Zwartemeer en Beilen en industrie-predikant bij Hoogovens. Over zijn ervaringen bij het staalbedrijf schreef hij het boek 'Langs de rand van de kerk'. Aan zijn kleinkinderen vertelde hij verhalen over 'leven onder Duitse bezetting' - zijn vader kwam om in een concentratiekamp - die later werden uitgegeven als boek, 'Stem in de nacht'. Hij was vijftien jaar verpleeghuispastor in Haarlem, publiceerde twee gedichtenbundels over liefde en rouw, 'Oog in oog' en 'Kijkend licht' en enkele bijbels-theologische boeken. Twee jaar geleden schreef hij een drieluik over Bijbels humanisme in een inhumane wereld, joods, christelijk en seculier, 'Nee nergens om, maar om elkaar'.

In dit nieuwe boek, 'De aarde, de wereld en een strakblauwe lucht', houdt de toekomst van de mensheid hem bezig, de toekomst van zijn twee tweejarige achterkleinkinderen.

Een stukje uit het boek

LEVEN OP EEN STEEN

1

De aarde is geen moeder
al noemen we haar zo,
ze huilt niet, lacht niet, denkt niet.

Ze neemt geen wraak
als wij de lucht verpesten
en het milieu vervuilen.

Ze stelt geen orde op zaken,
ze trekt zich niets van ons aan,
ze is ongenaakbaar.

Een onderzeese plaat barst open,
schuift onder een andere plaat,
zonder plan of bedoeling.

Een enorme golf komt in beweging
veegt een half werelddeel
van de kaart.

Ze is een steen, onze aarde,
keihard en ruw,
shit happens.

2

Qadazullah zeggen moslims,
vaak uitgelegd als
Allah heeft deze ramp gewild,
maar bedoeld wordt:

dit is ons overkomen

en kan iedereen overkomen,
niet als een straf van Allah,
geen daad van een
gemene, wrede God,
maar iets waarop we niet
waren voorbereid:

een onverwachte overval.
Inshallah, als Allah het wil,
en dat wil hij:

dat we er bovenop komen,
elkaar vasthouden, samen
de pijn verwerken
en de hoop niet verliezen.
Inshallah, een woord van troost
om staande te blijven
wanneer ons een Qada treft.
Christenen gebruiken hier de
uitdrukking *Deo volente*:
als 'God' het wil.

Dat is: niet overgeleverd zijn aan
de willekeur van een
God-almachtig,
maar een aanwezigheid ervaren
die van buiten komt,
uit het ons omringende,
een adembron noem ik het,
die je lucht geeft
om het leven weer aan te durven.

'We leren Joodse en Palestijnse jongeren dat het anders kan in ons land'

Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede Israël, 2 okt 2024
#Petrus

Joodse en Palestijnse jongeren in Israël groeien op in een tijd waarin hun bevolkingsgroepen voortdurend in conflict zijn. Via groepssessies op middelbare scholen en universiteiten zorgt Kerk in Actie-partner Sadaka-Reut voor meer onderling begrip. Directeur Dina Gardashkin: "We leren hun dat het anders kan." Als je elkaar zelden of nooit ontmoet, weet je niets over elkaars perspectieven en identiteit. Wantrouwen, angst en haat liggen dan op de loer. Zo is het voor veel Joodse en Palestijnse jongeren in Israël. Ze groeien gescheiden van elkaar op en gaan naar aparte scholen.

Geen zicht op vrede

De Joodse Dina Gardashkin (34), co-director bij Kerk in Actie-partner Sadaka-Reut, ziet dat de sociale kloof tussen Palestijnse en Joodse gemeenschappen in Israël groot is. "Zelfs in steden met gemende bevolkingsgroepen gaan Joden en Palestijnen naar aparte scholen. De jongeren van nu zijn geboren in een tijd waarin hun bevolkingsgroepen voortdurend met elkaar in conflict zijn", zegt Gardashkin. "Ze kunnen zich niet indenken dat het ook anders kan. Van alle kanten, denk aan school, media en politiek, krijgen ze de boodschap dat er geen andere keuze is. Bovendien is er nu geen zicht op vrede op korte termijn. Jongeren worstelen echt met het feit dat er nauwelijks perspectief is voor de toekomst."

Kritisch leren denken

Partnerorganisatie Sadaka-Reut organiseert al sinds 1983 educatieve lessen voor jongeren van verschillende nationaliteiten op middelbare scholen en universiteiten in Israël. "Door middel van groepssessies willen we jongeren kritisch leren denken en gezamenlijk activiteiten laten ondernemen", zegt Gardashkin. "Onze medewerkers vertellen de jongeren over de geschiedenis van het land, en over het conflict. De groepssessies zijn voor veel jongeren een van de eerste keren dat ze met anderen over de situatie in ons land kunnen praten. Thuis wordt dat gesprek niet gevoerd. We proberen ze te leren dat dingen ook anders kunnen."

Ruimte voor iedereen

Meer onderling begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen is het belangrijkste doel van het werk van Sadaka-Reut. "We willen werken aan een samenleving waarin ruimte is voor iedereen", zegt Dina Gardashkin. "Hoewel velen denken dat dit een utopia is en dat het nooit zal gebeuren. Maar wij zien het als de werkelijkheid: we wonen hier al met verschillende nationaliteiten bij elkaar. We willen graag dat jongeren ook op deze, realistische, manier naar onze samenleving kijken." Sadaka-Reut werkt het meeste met Joodse en



Palestijnse tieners en jongvolwassenen van gemarginaliseerde gemeenschappen (bijvoorbeeld Ethiopische, Russische en Arabische Joden). Gardashkin: "Juist de jonge mensen in deze groepen denken dat ze geen mogelijkheid hebben om de wereld om zich heen te beïnvloeden. We vertellen ze dan dat ze al in het klein kunnen beginnen, zoals op hun school of in hun eigen omgeving. Wij willen hen tools in handen geven om die sleutel tot verandering te zijn."

Moeilijker dan ooit

Na 7 oktober 2023 is het werk belangrijker maar ook moeilijker dan ooit, merken de medewerkers van Sadaka-Reut. "Er is veel angst, verdriet en boosheid", vertelt Dina Gardashkin. "We merkten al snel dat de jongeren het fijn vonden dat ze hun vragen bij ons kwijt konden en dat er ook discussie mogelijk was." Sadaka-Reut begeleidt normaal gesproken acht groepen per jaar: vier Joodse groepen en vier Palestijnse. "In het afgelopen jaar kwamen daar vier extra Palestijnse groepen bij", vervolgt Gardashkin. "Deze jongeren durfden zelfs niet meer te zeggen dat ze Palestijns zijn, ze kunnen hun verdriet om de mensen in Gaza met niemand delen, en kunnen niet zeggen wat ze vinden."

Politieke realiteit

Zelf werkt Dina Gardashkin nu 10 jaar bij Sadaka-Reut. Als student kwam ze voor het eerst in aanraking met het werk van haar organisatie. "Ik wilde op zoek naar antwoorden, omdat ik de politieke realiteit in ons land niet begreep." Omdat ze zelf veel heeft gehad aan de groepsgesprekken, zet ze zich nu ook graag in voor de jonge generatie in deze tijd. De laatste jaren doet ze dat als directeur van het jongerenprogramma, samen met de mededirecteur, de Palestijnse Rahada Shbeita-Arafat en hun team van coördinatoren en facilitators. "Op de scholen in ons land leren jongeren niets over het waarom van de situatie in ons land. Maar we moeten onze jonge generatie iets van hoop voor de toekomst bieden. Iets dat we van onze politieke leiders nu niet hoeven te verwachten, maar het is en blijft belangrijk dat jongeren weten dat het ook anders kan."

Help mee

Via het programma werelddiaconaat ondersteunt Kerk in Actie de organisatie Sadaka-Reut om gezamenlijke activiteiten voor jongeren op middelbare scholen en universiteiten te organiseren. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Het Haarlems Bach Ensemble 'gaat vreemd'

Op 7 december, vlak nadat de goede Sint weer terug is naar Spanje, voert het Haarlems Bach Ensemble de **Saint Nicolas Cantate van Benjamin Britten** uit.



Daarmee treden we geheel buiten onze comfortzone, want de muziek van Britten laat alle muzikale idioom van Bach achter zich. De Saint Nicolas Cantate gaat over de heilige Nicolaas uit Turkije, over wie allerlei legenden de ronde doen, want zo gaat dat met heiligen. Hij wordt vereerd als bisschop, verricht allerlei wonderen en komt op voor kinderen, armen en verdrukten. Britten schreef de cantate in 1948 voor wat wij nu middelbare schoolkinderen noemen. Er is dan ook een rol weggelegd voor jongensstemmen. Mede daarom is de uitvoering van het HBE in de Katholieke Bavo aan de Leidsevaart en wordt meegewerkt door jongeren van de koorschool St. Bavo.

Het is dus heel andere muziek dan de cantates van Bach, met gedurfde effecten en contrasten. Maar plotseling horen we een hymne op de melodie van psalm 100, oorspronkelijk geschreven in 1551, van vóór Bach dus.

En de laatste hymne is in Engeland bekend en geliefd. Vertaald te vinden in ons liedboek onder nummer 943, oorspronkelijk uit 1635. Wie weet mag u ter plekke meezingen!

Wat een avontuur om deze cantate van Britten in te studeren en uit te voeren en zo op een bijzondere locatie de verjaardag van Sint Nicolaas te vieren

Gelukkig kunnen er meer mensen in de Bavokathedraal, dan in de Doopsgezinde kerk dus we hopen op een grote opkomst. Houdt uw jas aan, want het kan koud zijn in december, maar één ding is zeker: dan wordt u weer warm van deze muziek!

Datum: 7 december 2024, aanvang 16.00 uur, prijs € 17,50
Er is ook een mogelijkheid om vooraf, vanaf half drie, de kathedraal te bezichtigen.

Gecombineerd met het concert betaalt u dan € 25,-
Kaarten verkrijgbaar via de site Haarlems Bach Ensemble of via ondergetekende.

Met vriendelijke groet, Ineke Clement
(inekeclement@kpnmail.nl)

The poster features a background image of an ornate organ console with many pipes. The text is overlaid on the image. At the top, it says 'Dvořák Mis in D' in a large, white, serif font. Below that is 'Kodály Pange Lingua' in a similar font. Then 'Fauré Requiem' in a slightly smaller font. The date and time are 'Zondag 3 november 2024 15.00 uur PHIL Haarlem'. Below that is 'COV Haarlem o.l.v. Piet Hulsbos'. A list of performers follows: 'Margreet Rietveld - sopraan', 'Anne-Marieke Evers - mezzosopraan', 'Maarten Romkes - tenor', 'Jan Willem Baljet - bariton', and 'Jeroen Koopman - organist'. At the bottom, it says 'Het Cavaillé-Coll orgel viert z'n 100e verjaardag in de PHIL!'. There is a QR code in the bottom left corner. In the bottom right corner, there is a logo for 'Gemeente Haarlem' with the word 'Haarlem' written above it.

Dvořák
Mis in D
Kodály
Pange Lingua
Fauré
Requiem

Zondag 3 november 2024
15.00 uur PHIL Haarlem

COV Haarlem
o.l.v. Piet Hulsbos

Margreet Rietveld - sopraan
Anne-Marieke Evers - mezzosopraan
Maarten Romkes - tenor
Jan Willem Baljet - bariton
Jeroen Koopman - organist

*Het Cavaillé-Coll orgel
viert z'n 100e verjaardag in de PHIL!*

Kaarten zijn te verkrijgen via PHIL Haarlem.
Toegangsprijs: € 32,50 / tot en met 18 jaar € 18,00.
Haarlem Pashouders € 12,50.
Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

Haarlem
Gemeente Haarlem

KERSTSAMENZANG 2024

(Zingend op weg naar Kerst)

Ook dit jaar organiseren wij weer een kerstsamenzangmiddag in het Kerkelijk Centrum "Het Kruispunt" in Velsbroek.

Medewerking aan dit zangfeest wordt verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer (IMH) onder leiding van de dirigent Hans van Noord. Het koor telt 62 mannen en is 4-stemmig.

Verder werken mee ds. Ineke Clement voor de meditatie en Ary Rijke voor de begeleiding op het orgel. Het wordt weer een gezellige middag, waar we met elkaar veel bekende en nieuwe Advent- en Kerstliederen zullen zingen.

Deze zangmiddag wordt gehouden op zondag 15 december a.s. en begint om 16.00 uur, de kerk is vanaf 15.30 uur open. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de bestrijding van de kosten.

U bent allemaal hartelijk welkom.

Willem Meesters.



Prachtig concert met een bijzondere rol voor een bijzonder orgel

Op zondagmiddag 3 november a.s. om 15.00 uur vindt er een bijzonder concert plaats in de Grote Zaal van de PHIL Haarlem. De COV Haarlem voert dan een drietal koorwerken uit, begeleid door Jeroen Koopman op het orgel.

Het orgel in de Grote Zaal werd 100 jaar geleden ingewijd door de toenmalige stadsorganist van Haarlem. Het is gebouwd door Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899), de invloedrijkste orgelbouwer van de negentiende eeuw. Beroemde orgels van hem zijn o.a. de orgels van de Madeleine, de Notre Dame en de St. Sulpice in Parijs.

De werken die worden uitgevoerd zijn:

- Mis in D (Op. 86) - Antonin Dvořák
- Pange Lingua - Zoltán Kodály
- Requiem - Gabriel Fauré

Het concert zal worden uitgevoerd onder leiding van dirigent Piet Hulsbos en solistische medewerking wordt verleend door:

Margreet Rietveld, sopraan

Anne-Marieke Evers, mezzo-sopraan

Maarten Romkes, tenor

Jan Willem Baljet, bariton

Jeroen Koopman, Cavaillé-Coll orgel

Voorafgaand aan het concert is er voor de concertbezoekers een inleiding over het orgel en de uitgevoerde werken, door Willem Jan Cevaál, organist en musicoloog. De inleiding vindt plaats in de Grote Zaal en begint om 14.00 uur.

Kaarten voor het concert (inclusief de inleiding) zijn verkrijgbaar via www.philhaarlem.nl (of scan de QR-code).



De entreeprijs is € 32,50 (jongeren t/m 18 jaar € 18,00, Haarlem Pas-houders € 12,50).

MAANDELIJKSE COLUMN

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

De kerk spreekt

don 3 okt 2024

Ongeveer 1300 predikanten en andere christelijke leiders tekenden vorige maand een verklaring van Micha Nederland dat een christelijke levensovertuiging en extreemrechts denken niet samengaan. De steun kwam uit alle hoeken: vanuit protestantse kerken en vanuit de Rooms-Katholieke kerk, van migrantenkerken en van het Leger des Heils.



Onder andere tegen de PVV werd stelling genomen. Als voorbeelden noemt de verklaring ideeën over eigen volk eerst, migranten tot zondebok maken, en moslims tot tweederangs burgers degraderen. Dat verdraagt zich niet met Gods liefde voor alle mensen. Wij/zij-denken en hoger/lager-denken staan haaks op het evangelie, zo stelt de verklaring.

Ik kan niet anders dan instemmen. Van Jezus horen wij over barmhartigheid, gastvrij zijn en mededogen. Uit de verhalen over hem weten wij ook dat dat telkens opnieuw bevochten moet worden. En dat hij dat ook deed. Onvermoeibaar. En zonder compromis.

Toch was er vorige maand ook een ander geluid, zelfs uit tamelijk onverdachte hoek. Bij monde van algemeen secretaris Coen Wessel liet de Raad van Kerken weten minder te zien in dit soort verklaringen. Zo was hij over de wijze waarop Duitse bisschoppen zich uitspraken over de AfD niet bepaald enthousiast. 'Als je je zo stellig uitlaat, sla je het gesprek dood.'

Als ik eerlijk ben kan ik niet anders dan ook daarmee instemmen. Met gespierde verklaringen die bijkans bezwijken onder het hoge morele gelijk bereik je dikwijls het tegenovergestelde van wat je bedoelt. Je zet mensen niet aan het denken, je roept eerder weerstand op.

Laten we niet denken dat Nederland opeens een land vol racisten is geworden. Wie spreekt met mensen die extreemrechts stemden, ontdekt al gauw dat zij zorgen hebben over de draagkracht van Nederland. Over de landbouw en de zorg, over woningen en hun kinderen. Wil je hen bereiken, dan helpt luisteren volgens mij beter dan verklaringen afleggen.

Dat betekent natuurlijk niet dat wat extreemrechtse partijen beweren onweersproken moet blijven. Integendeel, het is mijn overtuiging dat de kerk moet spreken. En zelfs dat de kerk profetisch moet spreken. Maar niet door mensen te vertellen wat zij niet mogen zeggen.

Veel mooier is het als de kerk het goede voorbeeld geeft. Niet zeggen wat niet mag, maar hoe het beter kan. De Micha-verklaring zegt dat alle mensen door God gewild, gekend en geliefd zijn. Prachtig, zo is het. Als we als kerken dat nou eens blijven uitdragen, en het kwade overwinnen door het goede. Onvermoeibaar. En zonder compromis.

Micha
NEDERLAND

Herdenking gevallen op zee

Op zondag 17 november wordt de jaarlijkse herdenkingsdienst voor de gevallen op zee gehouden. Deze begint om half vier en vindt plaats in de Nieuwe kerk in de Kanaalstraat in IJmuiden. Muzikale medewerking zal worden verleend door het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Havendominiee Leon Rasser zal samen met een predikant van de Nieuwe kerk de dienst leiden. Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid om namen op te geven die bij de herdenkingstoespraak genoemd zullen worden. Wanneer u een suggestie wilt doen bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met dominee Rasser. Zijn telefoonnummer is 06 220 90 334 en zijn emailadres leonrasser@gmail.com. Een ieder die zich betrokken voelt bij de zeevaart is van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Door Gerande Sikkema – Adjunct directeur Mission Possible Nederland

Er staat een grote pan soep te borrelen in mijn keuken. Een mega pan, ooit gekregen van mijn schoonmoeder. Ik geloof dat er zo'n 20 liter in kan.

Gelukkig heb ik een keukenkastje waar de pan in past. Binnenkort hebben we een feestje en ik maak van één van de reuzenpompoeenen uit de moestuin een verse soep. Het is wel even rekenen met de ingrediënten om ervoor te zorgen dat de smaak goed in orde is straks. Ik leg de appels, de wortels en de uien klaar en begin met schillen en snijden.



Terwijl ik in de pan roer en er lekkere geuren door de keuken beginnen te zweven, komen de kinderen thuis. Ze schuiven aan tafel in de keuken, vertellen wat verhalen van school en bietsen alvast wat soep. En een warme chocolademelk, want het regent. Ze zijn weer thuis. En ineens voel ik me zo dichtbij mijn collega's op het veld. Verse soep, warme choco en verhalen delen. Thuis. Thuis is juist dit simpele. Maar het kan zo ontzettend ver zijn als je diep in de problemen zit. Verhalen over mishandeling, armoede en achterstand vullen dagelijks mijn beeldscherm van mijn laptop. Foto's waar je bij pasgeboren baby's al eenzaamheid in de ogen ziet. En elke keer raakt het mijn hart opnieuw. Elke keer voel ik weer de pijn. En de dankbaarheid voor het thuis dat ik voor mijn eigen kinderen kan zijn. Veel Mission Possible projecten zijn begonnen met soep. Het uitdelen van warme soep aan de straatkinderen in Moskou. En tijdens één van mijn recente reizen stond er een Roma moeder in een grote pan maaltijdsoep te roeren in Slatina, Bulgarije. De kinderen kregen allemaal een kop van deze voedzame soep met een stuk brood. Soms is het de enige maaltijd die ze op een dag krijgen. Samen bidden, samen danken, samen eten.

Zoveel pannen soep zijn er al gemaakt. En terwijl ik in mijn eigen pan roer, bid ik in mijn hart dat er nog heel veel soepen worden gemaakt. Dat er, letterlijk, warmte kan worden uitgedeeld. En dat er in die warmte liefde zit. Liefde van ons, maar juist ook liefde van God. Dat de mensen die we willen bereiken met Zijn liefde een warmte ontvangen die blijft nadat de soep op is.

Bid jij met ons mee? En wil je ons werk ondersteunen? Geef 15 euro voor een warme pan soep. Maak je gift over op NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible o.v.v. 'Een warme pan soep' of scan de QRcode.



Wil je op de hoogte blijven van de uitwerking van jouw gift en je gebed, geef je dan op voor onze nieuwsbrief via www.missionpossible.nl

PS: Welke soep doet jou aan thuis denken? Stuur je favoriete recept naar ons op! Via de socials van Mission Possible zullen we de recepten delen en elkaar inspireren tot het uitdelen van heel veel soep.





Van de Diaconie

Beste mensen,

De ontvangen collecten van augustus zijn:

4 aug	Diaconie	€ 135,00
11 aug	Kerk in Actie project Z 009142	€ 147,30
18 aug	Diaconie	€ 118,15
25 aug	Stem in de Stad	€ 337,55

Via Bank is € 60,00 ontvangen en dat wordt verdeeld over deze doelen.

Voor onze Kerk is € 657,41 ontvangen.

De Diaconie en de goede doelen danken u hartelijke voor al uw gaven!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Bijbelleesrooster 25 oktober tot 6 december 2024

Oktober

25 vrijdag	Prediker 5:7-19
26 zaterdag	Prediker 6:1-12
27 zondag	Marcus 10:46-52
28 maandag	Marcus 11:12-19
29 dinsdag	Marcus 11:20-33
30 woensdag	Marcus 12:1-12
31 donderdag	Psalm 119:137-144

November

1 vrijdag	Psalm 138
2 zaterdag	Psalm 34
3 zondag	Marcus 12:13-27
4 maandag	Prediker 7:1-14
5 dinsdag	Prediker 7:15-29
6 woensdag	Prediker 8:1-17

7 donderdag	Prediker 9:1-12
8 vrijdag	Psalm 133
9 zaterdag	Leviticus 19:1-18
10 zondag	Marcus 12:28-37
11 maandag	Prediker 9:13-10:7
12 dinsdag	Prediker 10:8-20
13 woensdag	Prediker 11:1-10
14 donderdag	Prediker 12:1-14
15 vrijdag	Zacharia 9:1-8
16 zaterdag	Zacharia 9:9-17
17 zondag	Marcus 12:38-13:2
18 maandag	Zacharia 10:1-12
19 dinsdag	Zacharia 11:1-9
20 woensdag	Zacharia 11:10-17
21 donderdag	Psalm 69:1-19

22 vrijdag	Psalm 69:20-37
23 zaterdag	Marcus 13:3-13
24 zondag	Marcus 13:14-27
25 maandag	Marcus 13:28-37
26 dinsdag	Psalm 74
27 woensdag	Zacharia 12:1-8
28 donderdag	Zacharia 12:9-13:1
29 vrijdag	Zacharia 13:2-9
30 zaterdag	Psalm 17

December

1 zondag	Zacharia 14:1-11
2 maandag	Zacharia 14:12-21
3 dinsdag	Psalm 115
4 woensdag	Jesaja 40:1-11
5 donderdag	Jesaja 40:12-26



AGENDA

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| • ZATERDAG 26 OKTOBER 9.30 UUR | STILTEWANDELING | DUIN EN KRUIDBERG |
| • MAANDAG 28 OKTOBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 28 OKTOBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 28 OKTOBER 19.30 UUR | DIACONIE | DORPSKERK, CONSISTORIE |
| • DINSdag 29 OKTOBER 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • ZATERDAG 2 NOVEMBER 9.30 UUR | KUNSTLIJN | DORPSKERK, KERKZAAL |
| • ZONDAG 3 NOVEMBER 9.30 UUR | KUNSTLIJN | DORPSKERK, KERKZAAL |
| • ZONDAG 3 NOVEMBER NA DE DIENST | GEMEENTEBERAAD, BEROEPINGSWERK | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 4 NOVEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 4 NOVEMBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSdag 5 NOVEMBER 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • WOENSDAG 6 NOVEMBER 14.00 UUR | OUDERENMIDDAG | KRUISPUNT, ZAAL 2 |
| • DONDERDAG 7 NOVEMBER 19.30 UUR | ONTMOETING MOSKEE | DORPSKERK |
| • ZATERDAG 9 NOVEMBER 9.30 UUR | STILTEWANDELING | DUIN EN KRUIDBERG |
| • ZATERDAG 9 NOVEMBER 9.30 UUR | KUNSTLIJN | DORPSKERK, KERKZAAL |
| • ZONDAG 10 NOVEMBER 9.30 UUR | KUNSTLIJN | DORPSKERK, KERKZAAL |
| • MAANDAG 11 NOVEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 11 NOVEMBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSdag 12 NOVEMBER 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • DINSdag 12 NOVEMBER 17.00 UUR | BUURTMAALTIJD HART VOOR VELSERBROEK | KRUISPUNT |
| • DINSdag 12 NOVEMBER 10.00 UUR | BIJBELGESPREKSGROEP OVER JAKOB | DORPSKERK |
| • WOENSDAG 13 NOVEMBER 19.30 UUR | MODERAMEN KERKENRAAD | DORPSKERK, CONSISTORIE |
| • DONDERDAG 14 NOVEMBER 10.00 UUR | BIJBELGESPREKSGROEP OVER JAKOB | DORPSKERK |
| • MAANDAG 18 NOVEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 18 NOVEMBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 18 NOVEMBER 19.30 UUR | SCHRIJFVOND, SIMONE BLOM | KRUISPUNT, ZAAL 2 |
| • DINSdag 19 NOVEMBER 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • WOENSDAG 20 NOVEMBER 19.30 UUR | CHRISTELIJKE MEDITATIE | DORPSKERK |
| • DONDERDAG 21 NOVEMBER 10.30 UUR | KOFFIEOCHTEND MET JOHN OOSTERHUIS | DORPSKERK |
| • MAANDAG 25 NOVEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 25 NOVEMBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 25 NOVEMBER 19.00 UUR | KERKENRAADSVERGADERING | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSdag 26 NOVEMBER 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 2 DECEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 2 DECEMBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSdag 3 DECEMBER 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |

DONKEN 

R.J.H.(Roel) Donken
 Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
 1991 HS Velsbroek
 tel: +31(0)23 - 549 31 45
 fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
 Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

LUVU **Ruud Kerkhoff**
Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375



- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent

Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
 begrafenis of crematie
 Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
 Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Team Patty Duijn
 Begeleiding bij leven en afscheid

- Specialist in luisteren en vertalen van wensen
- Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
- Expert in gespreksvoering terminale situaties
- Begeleiding met oog voor detail en eigenheid



Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl — www.pattyduijn.nl


KLUSPLUS VELSEN
 ALLROUND KLUSBEDRIJF

KLUSPLUS VELSEN
Hamed

*Schilderen onder andere
 Tapijt, Laminaat leggen en
 behangen en nog veel meer...*

INSTAGRAM: KLUSPLUSVELSEN
 0640842579
Klusplusvelsen@gmail.com

Hier kan uw advertentie staan.
 Meer info, bel of mail Gerrit Out
 06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning



www.wado.nl



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl



J. van Alten *Uurwerkreparaties*
Schoener 87, 1991 XB Velsersbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

*In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!*



BEN VREMAN Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

**Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK**



Alles onder
één dak

Je woondroom realiseren?

**Doe het samen met Hypotheek Visie
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team**

Doordat we alles onder één dak hebben,
kunnen we je nog beter van dienst zijn.

HYPOTHEEK VISIE Hein Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 – 13:50
Bso van 4 – 12 jaar voor- en naschool.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velsersbroek
www.dekleinereiziger.nl





Algemeen

Kerkdiensten

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

27 oktober **Let op: start wintertijd**

10.00 u Dorpskerk Ds. Otto Sondorp

10.00 u Kruispunt Mw. ds. Marianne Vonkeman

3 november, gezamenlijke dienst

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

10 november

10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Gilda Polderman

10.00 u Kruispunt Ds. Peter Verhoeff

17 november

10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Ineke Clement

10.00 u Kruispunt Ds. Ben de Boer

24 november, gedachtenisdienst

10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Gilda Polderman

10.00 u Kruispunt Mw. Anouk Helmich

1 december, gezamenlijke dienst, 1e Advent

10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Gilda Polderman

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek

KERKELIJK BUREAU

Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl

Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl

Secretaris: vacant e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl

Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velsbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE

Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

Kruispunt



Velsbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velsbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023-5374678

BEHEERDER

Willem Meesters t: 06 2252 1548

e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur e: dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR

Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSEROEK

Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSEROEK

Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSEROEK

Willem Griffioen, buurtpastor

e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velsbroek. Graag vermelden "collectebonnen" en ook uw adres erbij. De bonnen worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenpersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en (voor Velsbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN

Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,

e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velsbroek



Dorpskerk
Santpoort

Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

27 okt dhr. E. van der Kooij 06-15890135

3 nov dhr. J. Morren 023-5384366

10 nov mw. A. Hurkmans 023-5371086

17 nov mw. P. Muller 06-25178153

24 nov mw. S. Meulenbelt 06-20247493

1 dec dhr. J. Morren 023-5384366

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

27 okt mw. C. van Woensel 023-5381515

3 nov dhr. D. van Dassen 06-45451231

10 nov dhr. M. de Groot 023-5376942

17 nov mw. S. van der Kaaij 06-21928058

24 nov dhr. H. Boot 023-5384336

1 dec dhr. J. Bothof 06-49413571

Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord

Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER

Gerrit Out t: 023-5378820

e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT

Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888

e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST EN DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer t: 072-5120528

e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT

Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT

Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en

Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 8 t/m donderdag 27 november

2024 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>